

Damshöjden, Gård nr 106

8 tunnland odlings och betesmark.



Först kände brukare var Adam Adamsson, troligen broder till brukaren av gård 107.

1749-1765	Adam Adamsson	*1690	~1765	
1749-1759	Ingrid Nilsson	*1694	~1759	
1764-1780	Jan Adamsson	*1731	~ 1780	
1764-1781	Greta Andersdotter	*1730		Flyttade 1781 t Säfsnäs.
1775-1831	Jan Jansson	*1754	~1831	
1775-1831	Catarina Berntsdotter	*1749	~1831	
1821- Dräng	Lars Jansson Bjuste	*1801		Vigd 1828
1821-1833	MajaStina Hansdotter	*1804		Flyttade 1833

1876- Erik Gustaf Jansson

Från tidigt 1900-tal till 1942 bodde Karl Erik Pettersson (Karl Pers) där som arrendator då de auktionerade bort jordbruksredskap och en del andra inventarier. De hade 8 barn, 4 pojkar Karl, Algot, Gustav, Sven och flickorna Ellen, Ester, Edit och Elna.

Karl Pettersson med fru och 2 barn flyttade till Bryngelbäcken.

Nästa arrendator var Ulrik född 1907 och Elisabeth Gustavsson 1909, komma från Igelhöjden. De hade barnen Mai född 1930, Alrik 1931 och Elly 1934.

De bodde här till 1952, höll auktion och flyttade till Jordbron.

Vilgot Strand och Sally Sjögren var nästa brukare, de hade dottern Ingalill.

Sedan kom en rysk medborgare vid namn Vaselij Bogdanov. Bogdanov var sambo med Vera Ahkoila och barnen Aulis och Veikko. Veras mor bodde också här.

Näste brukare var Aarne och Aino Ala-Rahnasto med barnen Irja 460521, Seija 470907 och Mauritz 500915. Ainos bror Arvo bodde också här under en period. De bodde här mellan åren -54 och -58.

Sedan kom Sven Almkvist och Elsa från Tallkullen och bodde här till 90-talet varefter Kennet och Gunborg Appel kom från Skattkärr. De äger numera stället.

Några data omkring stället. Mangårdsbyggnaden, belägen alldeles intill vägen som går genom byn, innehöll på bottenvåningen farstu, kök och ett rum (s.k. kammare). Andra våningen bestod av hall och ett litet rum båda oisolerade. Vatten/avlopp fanns ej från början, men installerades så småningom, elektricitet drogs in i slutet på 1949 eller början på 1950-talet. Inomhus toalett saknades (utedass). Köksspisen var enda uppvärmningskällan i köket och i kammaren fanns en kamin. Andra våningen och farstun helt utan uppvärmningskälla. Från norra gaveln fanns mot byvägen en häck, som tillsammans med syrener skärmade av den lilla trädgården. Där fanns också en fin ek och några äppelträd. Framför entren till bostaden stod två stora ståtliga lönnar. Förutom mangårdsbyggnaden fanns två ekonomibyggnader, en på vardera sidan om byvägen, som fortsatte söderut. Den östra byggnaden var häststall, ladugård, loge (för tröskning) samt hölada. Västra byggnaden användes som redskaps- och vagnslider. I norra änden på nämnda byggnad fanns ett rum som sommartid kunde användas som nattlogi. Till gården hörde också två stycken jordkällare. På västra sidan om byvägen, en bit norrut, fanns en smedja och lite mera västerut låg ett riktigt gammalt rökbastu. I en liten stuga (verkstad) mellan mangårdsbyggnaden och smedjan tillverkades under en period borstar av Sven Pettersson. Sven var blind troligen från födseln.

Man hade 3-4 kor +kalvar, häst ibland 2 st., får, gris och ett antal höns. Största delen av den odlade marken låg mellan mangårdsbyggnaden och den i öster liggande mossen. Även väster om byvägen låg en del odlings- och betesmark. Marken intill jordkällarna utnyttjades för odling av vinbärsbuskar, grönsaker och fruktträd (päron). För övrigt framför allt djurfoder, potatis för eget bruk men även havre och vete. Vetet skördades, tröskades och kördes till Saxhytte kvarn för malning. Vid sidan av jordbruket försörjde arrendatorerna sig och sina familjer t.ex. på virkeskörning och kolning åt skogsbolaget.